

Inkopen voor het kindertehuis

Normaal gesproken gaan we naar het kindertehuis toe om met het personeel boodschappen te doen, maar dat gaat dit jaar niet i.v.m. corona en de onrust daar. De vraag: hoe lossen we dit op nu we er niet naar toe kunnen, kon simpelweg beantwoordt worden. En wel door een jongeman in te schakelen die regelmatig naar Spanje rijdt met de vrachtwagen. Twee van onze leden slapen altijd bij hem thuis tijdens een bezoek. Dus we vertrouwen hem. Wij hebben hem gevraagd wanneer hij in Duitsland zou zijn en waar we hem konden ontmoeten. Wij zijn daar naar toe gereden en hebben hem €2000,00 meegegeven.

Direct bij thuiskomst is hij naar het kindertehuis gegaan en heeft het geld daar af gegeven.

Zij hebben het volgende ervan gekocht: een bank, wasmachine, medicijnen, schoonmaakspullen en een speciale lamp tegen bacteriën.

We zijn blij dat we op deze manier hebben kunnen helpen en hopen dat we volgend jaar er zelf weer naar toe kunnen gaan.