

Nieuwsbrief



Jaargang 10

December

2021

Beste lezer,

Traditiegetrouw brengen wij elk jaar in december een nieuwsbrief uit waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de acties die wij ondernomen hebben. De nieuwsbrief ligt voor u maar met minder nieuws dan gebruikelijk.

Door de omstandigheden van de Coronapandemie hebben wij geen bezoek kunnen brengen aan het kindertehuis. Corona is, evenmin bij ons, in Belarus nog niet onder controle. En voor ons is het nog niet helemaal veilig om daar te verblijven. Bovendien kunnen wij ook geen visum verkrijgen omdat de entree voor ons als Europeanen verboden is. Voor de Wit-Russen zelf is er ook een beperking gekomen op buitenlandse bezoeken. Gezien de vluchtelingensituatie die speelt (of heeft gespeeld) bij de grens en de corona-perikelen is de kans groot dat wij nog wel geduld moeten hebben voordat we op bezoek kunnen gaan.

Wij staan wel te trappelen....we zouden graag de situatie in het kindertehuis in ogenschouw nemen, vrienden weer ontmoeten en op een goede manier hulpverleners. Laten we hopen op en bidden voor een betere situatie en vrede op aarde.

Citaat:

Liefde begint in het hoofd
en eindigt in je hart



<https://www.facebook.com/StichtingRadoeka>

www.stichting-radoeka.nl

Wit-Russische website:

<https://spc.roo-stolin.gov.by>

Actie

Omdat er behoefte was aan de, voorheen jaarlijkse gebrachte, schoonmaakmiddelen voor het kindertehuis en verzorgingsmiddelen voor de kinderen, hebben wij ervoor gezorgd dat het geld, wat ervoor bedoeld is, via een koerier daar terecht kwam, zodat ook daar weer in voorzien kon worden. De nieuwe directrice, die wij persoonlijk nog niet ontmoet hebben, heeft de envelop met inhoud in ontvangst genomen.



Er staan ongeveer 80 bananendozen met kleding klaar om op transport te gaan naar het kindertehuis. Het transport zal verlopen via een bevriende stichting uit Hattem. Wanneer de grens weer opengaat en het transport wordt vrijgegeven is nog onbekend.



Wij merken dat de oud-papierinzameling wat stagneert en zouden via deze weg een oproep willen doen om 1 x per maand het oud papier in te leverende container staat ervoor klaar op het kerkplein van de Rank!

Wij hebben nog steeds toiletpapier te koop !

Wij willen eenieder, die een donatie heeft gedaan en ons ondersteund heeft door vrijwilligerswerk te doen, hartelijk danken voor het vertrouwen.



Wij wensen eenieder:

Prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.