

# Nieuwsbrief



April

2023

Wij willen jullie vertellen van de situatie van de stichting Radoeka.

Voor diegene die voor het eerst via deze weg kennis maken met de stichting vertellen we in het kort eerst wie we zijn en wat we doen.

De stichting is in 2007 opgericht door een aantal enthousiaste mensen uit Zuidhorn en Noordhorn die begaan zijn met het lot van kinderen in Wit Rusland. ( Belarus) In Belarus staat een kindertehuis die kinderen opvangt die door ouders met een drankverslaving verwaarloosd worden. De kinderen verblijven daar tot de thuis situatie hersteld is of er is plaats bij een pleegfamilie of een staatsinrichting.

Wij geven met financiële middelen, die we via donaties ontvangen, humanitaire hulp.

Op jaarbasis geven wij ongeveer 3000 euro aan goederen die wij in het land zelf kopen of bestellen.

Vanaf 2007 tot 2 jaar geleden, met de corona crisis, is het ons steeds gelukt om hulp te geven. De huidige omstandigheden in Belarus en de oorlog in het buurland Oekraïne noodzaakt ons om onze financiële hulp tijdelijk stop te zetten omdat wij geen mogelijkheid hebben om daarheen te reizen en de financiën uit te geven. Wij willen het heel graag voortzetten als de situatie veilig is om te reizen.

Wij blijven verantwoord met de financiën omgaan. De lopende activiteiten zoals oud papier en particuliere donaties, gaan gewoon door maar wij zullen de komende periode een beetje onzichtbaar zijn en zo ook met de fruitverkoop op Koningsdag.

Wij kunnen niet in de toekomst kijken maar wij hopen en bidden dat de toekomst voor onze stichting gewaarborgd blijft en zo de hulp die nodig is voor de kinderen.

Zodra de situatie veranderd gaan wij dat vertellen

Herman, Ankie, Lisette, Gerard, Ans, Engly, Marion, Kees